

## Uppe och nere kring **Kebnekaise** - Sveriges högsta berg

Juli 2007. Vi reste med tåg från Malmö via Stockholm till **Kiruna**. Där fick vi känna historiens vingslag genom statyn vid stationen föreställande **fyra rallare**.

Cirka 4000 arbetare var involverade i byggandet av Malmbanan som går från Luleå i Sverige till Narvik i Norge. Den började byggas 1882, fast det var redan 1826 som första tanken på byggandet väcktes, och banan öppnades för trafik först den 15 november 1902. Den invigdes dock först 14 juli 1903 av Oscar II, då kungen inte ville resa dit under den mörka vintern.

Vi, dvs jag, Håkan, Jimmi och Louise Ask, startade vår vandring i Nikkaluokta med sikte på Kebnekaise fjällstation. 19 km blev vår första dagsetapp av en sammanlagd vandring på 13 mil.

Dagen efter besteg vi Kebnekaise i ett strålande vackert väder som gav oss en fantastisk upplevelse och bjöd på milsvid utsikt under hela dagen. Vi hade tur - dagen innan och dagen efter var det så pass dåligt väder i området att man inte kunde bestiga berget!

Man kan välja Östra eller Västra leden upp till **Sydtoppen**, som är den högsta punkten, 2007 i juli mätte den **2 103 m.ö.h.** Denna höjd är dock föränderlig beroende av hur mycket is som bygger på toppen. I år, 2014 08 27 mätte den 2097.5 och närmar sig nordtoppen som är en kal topp på 2097 m.ö.h. (siffror hämtat på wikipedia)

Östra leden är ca 8 km och utgörs till stor del av brant klättring samt vandring över glaciärer. Så här står det på skylten där toppbestigningen börjar :

### **Östra leden**

Kebnekaises sydtopp via östra leden är en krävande

tur som går över glaciärer och med inslag av klättring.

Att gå turen utan erforderlig kunskap eller guide kan vara

förenat med livsfara!!!

Ramsäckar och stora packningar avrådes bestämt.

### **Västra leden**

Rekommenderas om du har bra kondition och fjällvana.

Vi var inga vana klättrare och hade inte optimal utrustning, men en god kondition och ett glatt humör så vi valde ändå Östra leden upp. Det gick lyckligt, även om jag många gånger tänkte att det nog var det sista jag skulle få uppleva i mitt liv ;-).

Vi kom slutligen, efter många strapatser, nöjda och glada, upp till toppen och tänkte att nu var hälften avklarat. Men det skulle visa sig vara mycket längre och jobbigare **ner** än vi kunnat tänka oss då vi valde den Västra leden som var 12 km och gick brant neråt.

Sydtoppen utgörs av en snötäckt glaciär som inte är mycket mer än en smal platå på några meter. Det var trångt, max 1 m i bredd. Det var halt och kallt och man kunde sitta ner högst några minuter och beundra utsikten innan man fick retirera neråt igen för att lämna plats för nästa man som stod i tur att bestiga toppen. Vi hann dock be bakomvarande att fotografera oss med vår kamera så att vi fick en bild av oss uppe på toppen.

Vi tog oss därefter en välförtjänt vilopaus på platån nedanför toppen vid den gamla toppstugan, lagade till och åt vår frystorkade mat samt njöt av utsikten. Styrkta av det började vi så vår vandring ner mot fjällstationen igen.

Västra leden ner var dryg med mycket ojämna stigar bland klippor, sten och rullgrus. Man fick parera hela tiden så att man inte kanade iväg eller orsakade någon olycka längre ner genom stenras. Efter 14 timmars vandring var vi tillbaka på fjällstationen glada och nöjda med 20 km och många höjdmetrar avverkade bakom oss samt med ett starkt minne för livet.

Vår vandring fortsatte två dagar senare, uppdelat på fyra övernattningar i STF's fina fjällstugor Sälka, Tjäktja, Alesjaure och Abiskojaure upp till Abiskofjällstation längs Dag Hammarskjöldsleden. Leden följer bitvis Kungsleden mellan Singi och Abisko.

Dag Hammarskjöldsleden invigdes 2004 och är tänkt som en modern pilgrimsled med 7 utvalda platser mellan Abisko och Nikkaluokta där man kan sätta sig ner, meditera och ta del av tänkvärda texter efter Dag Hammarskjölds anteckningar.

Leden har fått sitt namn efter Dag Hammarskjöld då han vistades mycket i dessa trakter. Texterna är inhuggna på stenar på varje plats och är skrivna både på samiska och svenska. De kan man sedan "bära" med sig och reflektera på under sin fortsatta pilgrimsvandring ...

Foto: **Anna-Karin Ask**, Vellinge fotoklubb, [www.annakarinask.se](http://www.annakarinask.se), tel. 070-30 83 400